

Συντάξεις ανισότητας

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ



Το πρώτο μεγάλο κάρφωμα της Κυριακής Δημοκρατίας ήταν η θεσμοθέτηση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο πρώτοι εισήγαγαν στην Κύπρο οι αποικιοκράτες. Στόχος ήταν να σταματήσει η επαιτία, να φύγουν οι «δικασμένοι» οι επαίτες από τους δρόμους και να εξασφαλιστεί το φαινόμενο των θανάτων σε γυναικεία σοκάκια. Εικόνες γνωστές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά άγνωστες σήμερα. Στόχος, ένα δείγμα των θλιφμένων εικόνων μπορεί να δει κάποιος σήμερα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την «κατάρ» των αστέγων, αλλά και στο Διαδίκτυο με τις φοβερές εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρώτη μορφή κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο είχε το χαρακτηριστικό της κοινωνικής αλληλεγγύης και δεν ξεκάρφωσε όλους και φτωχούς. Στην πορεία των δεκαετιών εισήχθη το λεγόμενο αναλογικό σύστημα, δηλαδή ανάλογα με τα χρόνια και το ποσό των εισοδημάτων, είναι και το ύψος της σύνταξης. Εξέλιξη αποτελεί τον πολιτικό ταγόν, οι οποίοι με κάποιο «παράδειο» τρώει ανέπρεφαν τους νόμους και τους κανόνες και λαμβάνουν πολλαπλά συντάξεις, χωρίς την ανάλογη συνεισφορά. Αλλά οι συντάξεις τις οποίες λαμβάνουν είναι το λιγότερο «ανάλογες», ή συντάξεις ανισότητας, έσοτο και αν κελυφώνεται ή όχι από κάποιες υπομορφώσεις, τις οποίες και πάλι οι ίδιοι ψήφισαν. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι κοινωνικές συντάξεις, για τις υποκομικές και τους άλλους «τύπους» της ζωής, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκτήσουν κάτι για τα «υπερπλέον». Έτσι για να υπάρχει και το «φύλλο σπιτικής».

Η νέα κυβέρνηση, με τον Γιάννη Παναγιώτη στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας, υποσχέθηκε να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αλλά δεν έκανε την πολυδιαφημισμένη αρχή, με το λεγόμενο «πέναλτι» του 12%, δηλαδή τις αναλογιστικές μειώσεις, για όσους επιθυμούν ή υποχρεωτικά, λόγω προβλημάτων, αφηρητηθούν στο 63ο έτος, αντί στο 65ο έτος. Και ήταν τόσο απλό το ζήτημα, αφού υπάρχει το λεγόμενο αναλογικό σύστημα. Όσοι φύγουν πιο νωρίς, να λαμβάνουν πιο χαμηλή σύνταξη και όσοι συνεισφέρουν περισσότερα χρόνια να λαμβάνουν περισσότερα. Γιατί αυτός ο κανόνας ισχύει με τις θητείες των αξιωματικών και όχι με την υπηρεσία των απλών πολιτών. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες κόπτονται οι ταγόνι του τύπου, αποδίδουν στους ασφαλισμένους, σε επενδυτικά σχέδια, τα

ποσά του ατομικού υπολοίπου, ανάλογα με τα χρόνια εισοδημάτων. Το κράτος γιγαντικά κάνει «παραπονομιές» σε ένα σύστημα το οποίο είναι, λέει, αναλογικό των εισοδημάτων. Η κοινωνική πολιτική, λένε, υποκρίνεται με δαπάνες από τα δημόσια ταμεία. Άραγε όλη η ιστορία οφείλεται στο γεγονός ότι «εξασφαλιστηκαν» δέκα δεκάετημοια από το ταμείο, το οποίο είναι ουσιαστικά εικονικό;

Οι συντάξεις για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας αποτελούν μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι ακόμη μια μορφή κοινωνικής ανισότητας, όπως κατάνησε η υπόθεση και στην Κύπρο. Οι πρώτοι οι οποίοι εφόρμησαν ανάλογους θεσμούς σε συστηματικά και καθαρά ηθικά βάση, ήταν οι Βυζαντινοί, οι οποίοι εναντίον της κοινωνικής πολιτικής στην Εκκλησία. Από τότε έγιναν πολλές προσαρμογές, από πολλά κράτη και έθνη, για θεσμοθέτηση της φροντίδας των «σοφρών», αλλά και πιο αδύναμων ανθρώπων μιας κοινωνίας, προσαρμογές οι οποίες κινούνταν πάντα στο εκκρεμές της φιλανθρωπίας και της εκμετάλλευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολλά άλλα κράτη, δεν σε βάζουν σε νοσοκομείο, αν δεν έχει σφάλεια, ενώ και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας είναι σε υποτιθέμενη επίθεδα.

Κάθε λίγα χρόνια γίνονται αναλογιστικές μελέτες, για τη βιωσιμότητα του ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άραγε γιατί δεν γίνεται και μια μελέτη για τα ποσά τα οποία θα εξοικονομήσει το κράτος, αν οδηγήσει στη σύνταξη σταδιακά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας τους και στη θέση τους να προσλάβει νέους; Με ένα «αυτόματου» τρόπο, θα εκτοξεύει η παραγωγικότητα και θα μειωθεί η «καταρρέμενη» ανεργία των νέων. Εξάλλου αποτελεί κοινό μυστικό ότι στο Δημόσιο οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, κυρίως 60 και πάνω, δεν ανταποκρίνονται πάντα στα καθήκοντά τους. Ίσως είναι αυτός ο βασικός λόγος, για τον οποίο γέμισε με διεθυντές, αντί με υπαλλήλους το Δημόσιο. Καλό θα είναι να καταστεί και επιπρόσθετο προσόν, η υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, για πρόσληψη στο Δημόσιο, ώστε σιγά-σιγά να εξαλειφθεί και το χάσμα ανάμεσα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πάντως ό,τι και να γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, ούτε οι εισαγγελέες, ούτε οι δικαστές οι οποίοι αφηρητηθούν στα 68 τους χρόνια, αλλά ούτε και οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι θα πει αφηρητηθούν. Ο άλλος κόσμος, ο αληθινός, μας περιμένει όλους.

kaparispan@yahoo.gr

Η Αρχή και το Τέλος του Σύμπαντος

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΡΟΝΗ

Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι το σύμπαν ήταν στατικό, αφού έτσι έδειχναν οι παρατηρήσεις της τότε εποχής. Θεωρούσαν δηλαδή ότι υπήρχε ένα ισόζυγο μεταξύ της βαρύτητας που τείνει να συμπέσει την ύλη προς ένα κεντρικό σημείο και της ενέργειας που τείνει να δημιουργεί φυγόκεντρες εκτακτικές δυνάμεις. Κατά τη δεκαετία του 1920, ο αστρονόμος Έντουιν Χαμπλ (Edwin Hubble) και άλλοι, παρατήρησαν ότι το σύμπαν διαστέλλεται, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι γαλαξίες απομακρύνονται από τον Γαλαξία μας και όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο ταχύτερα κινούνται.

Προεκτινόμενα αυτή την κοσμική επέκταση προς τα πίσω στον χρόνο, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς νόμους της φυσικής, τα μοντέλα περιγράφουν ένα όλο και πιο συγκεντρωμένο σύμπαν που αρχίζει από ένα σημείο, με τη λέγόμενη Μοναδικότητα της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang Singularity). Από τότε, λεπτομερείς μετρήσεις του ρυθμού διαστολής του σύμπαντος τοποθετούν τη Μοναδικότητα της Μεγάλης Έκρηξης πριν περίπου 13,8 δεκάετημοια χρόνια, αντιπροσωπεύοντας την ηλικία του σύμπαντος.

Ο Αϊνστάιν ήταν αρχικά επιφυλακτικός σχετικά με την διαστολή του σύμπαντος. Το 1917 εισήγαγε έναν όρο που ονομά-

ζεται Κοσμολογική Σταθερά στη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας για να αντισταθμίσει την επίδραση της βαρύτητας και να επιτύχει το αποτέλεσμα ενός στατικού σύμπαντος. Στις 29 Ιανουαρίου 1931, ο Hubble κάλεσε τον Αϊνστάιν στο όρος Γουίλιαμ για να δει και αυτός τις παρατηρήσεις που γίνονταν με το διάσημο τηλεσκόπιο του 100 ιντσών. Μετά από αυτό ο Αϊνστάιν αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Πρόσφατα, όμως, οι επιστήμονες αναβίωσαν στην Κοσμολογική Σταθερά του Αϊνστάιν για να εξηγήσουν τη μυστηριώδη δύναμη που ονομάζεται Σκοτεινή Ενέργεια, που φαίνεται να εξουδετερώνει τη βαρύτητα αναγκάζοντας το σύμπαν να διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι καλύτερες τρέχουσες μετρήσεις δείχνουν ότι η Σκοτεινή Ενέργεια συμβάλει στο 68% της συνολικής ενέργειας στο σημερινό παρατηρούμενο σύμπαν. Στη θεωρία της Σχετικότητας των Αϊνστάιν υπάρχει επίσης και η διάσημη εξίσωση της υδρονομίας μάζας-ενέργειας, $E = mc^2$ (E =Ενέργεια, m =μάζα και c = ταχύτητα του φωτός), η οποία περιγράφει τη δημιουργία μάζας από ενέργεια κατά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Σύμφωνα με τη Θεωρία του Πληθωρισμού (Inflation Theory), το σύμπαν, διαστέλλθηκε αρχικά με τεράστιους ρυθμούς σε όγκο, μέχρι μια ακτίνια περίπου 10,6

ετών φωτός (περίπου 100 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα). Μια πολύ πιο αρχική και σταδιακή επέκταση του διαστήματος συνεχίστηκε μετά από αυτό, έως ότου περίπου 9,8 δεκάετημοια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, άρχισε σταδιακά να επεκτείνεται με ταχύτερους ρυθμούς και εξακολουθεί να κάνει μέχρι σήμερα. Διάφορες αστροφυσικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βαρυτικών επιδράσεων που δεν μπορούν να εξηγηθούν από τις επι το παρόντος αποδεκτές θεωρίες της βαρύτητας, δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη ύλη από αυτήν που μπορούμε να δούμε στο σύμπαν. Η ύλη αυτή ονομάστηκε «Σκοτεινή Ύλη» αφού είναι άορατα και υπολογίζεται ότι αποτελεί το 85% της ολικής μάζας του σύμπαντος. Μετά τη Σκοτεινή Ύλη και της Σκοτεινής Ενέργειας υπάρχει μια διελευστική, με την οποία να υπερικεί κατά τα πρώτα 9,8 δεκάετημοια χρόνια και την άλλη μετά την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble που πήρε το όνομά του από τον διάσημο αστρονόμο, έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί το σύμπαν όπως υπήρχε 480 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, αφού το φως που φτάνει στους φακούς του ξεκίνησε πριν 13,32 δεκάετημοια χρόνια. Το πιο εξελιγμένο τηλεσκόπιο James

Web που τοποθετήθηκε στο διάστημα πρόσφατα, θα μπορεί να παρατηρεί το σύμπαν όπως ήταν νεαρό στα 200 εκατομμύρια χρόνια μετά την Μεγάλη Έκρηξη. Με αυτά τα δεδομένα, μεταξύ πολλών θεωριών υπάρχουν οι εξής τρεις. Η μία, ονομαζόμενη Μεγάλη Σύνθλιψη (Big Crunch), υποστηρίζει ότι η βαρύτητα στο τέλος θα υπερικείσει και το σύμπαν θα επιστρέψει σε συστολή και σε μια επόμενη Μοναδικότητα (Singularity).

Μια άλλη, είναι η Θεωρία της Ισορροπίας (Steady State theory) με τη δημιουργία και προσθήκη νέας ύλης στο σύμπαν που ισορροπεί την διαστολή. Η τρίτη θεωρία, και η οποία φαίνεται να είναι σήμερα η πιο αποδεκτή, υποστηρίζει ότι η ενέργεια θα ανεκρίσει, η διαστολή θα αυξηθεί, τα άστρα θα ορθώσουν λόγω έλλειψης καυσίμου, ενώ η ύλη θα διαλυθεί σε ένα άπειρο κενό.

Για να τελειώσουμε με μια αιτιολόγηση νότια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει επίσης η θεωρία των Παράλληλων Σύμπαντων η οποία υποστηρίζει ότι εκτός από το δικό μας (πιθανόν άπειρα) τα οποία γεννώνται και αποσθίνονται αενάως.

Ο κ. Πέτρος Κρόνης είναι μηχανολόγος κατεργαστής μηχανικού, petros.kronis@gmail.com www.kronis.tech



ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini.gr

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΑ

Παρρησία



Η παρρησία, το «θάρρος της αλήθειας», όπως μετέφρασε τον όρο ο Φουκώ, ήταν κλίση των αρχαίων να διανοούμενους τους ευρωπαϊκούς Αριστοτέρες. Έτσι ο Ζαν Πολ Σαρτρ υπερασπίστηκε την τρομοκρατία των Παλαιστινίων του Αραβιά, λέγοντας ότι όσο απορροπείς και αν είναι οι πράξεις τους, είναι το μόνο μέσο που διαθέτουν. Αργότερα ο Φουκώ εξημάνθη στην πνευματικότητα της γυναικείας επανστάσης από τις σπύρες της Corriere della Sera. Ορθές και δικαίες ή ανεργιστικές και κατακριτέες, οι τοποθετήσεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα θάρρους και ισορροπείας μιας μακροήμερης ακομής Αριστοτέρας. Έκτοτε, η φιλελευθεροποίηση του αριστερού χάρου οδήγησε τους αριστερούς διανοούμενους στη λεγόμενη πολιτική των ισών αποστάσεων μέσα από έναν εύλογο λόγο, όπου δεν λες ξεκάθαρα αυτό που σκέφτεσαι, για να είναι ο λόγος σου αρεστός στη μάζα. Στη σημερινή κατάσταση, η πολιτική δελτία της γαλλικής Αριστοτέρας, η διγλωσσία και η υποκομία της έχουν

επιτρέψει την επιστροφή στην Ευρώπη ενός αντισημιτισμού χιτλερικού τύπου. Σηπία Εβραίων σημαδεύονται εκ νέου με το σπέρμα του Δαβίδ, σημαίνον ότι οι κέτοικοι τους είναι υπό διαμιά. Οργανώνονται περιηγημένοι για τους θαλασσούς της οργής μισρών και παιδιών, την εδόντως ολόκληρον ισραηλινοών κληρών από τους «μακίτες» της Χαμής σε όλα τα πράσινα. Το σημείο που ακόμη και η Λε Πεν έχει εγκαταλείψει τον αντισημιτισμό, κερδίζοντας σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων, ο αντισημιτισμός φαλάζει στα πιο βρώμικα έντομα μιας παραποιήσιμης Αριστοτέρας και προσατέεται από τις φωνές των διανοούμενων της ίσως απόστασης. Είναι δύσκολο να γνωρίζεις κανείς αν αυτή η έλξηψη παρρησίας οφείλεται στην αδιαφορία όσον γράφουν μια ανακοίνωση για διαμαρτυρικούς σκοπούς ή σε μια αυθεντική κρίση συνειδήσεως. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική των ισών αποστάσεων τρέφει και διαιωνίζει το κακό, με αποτέλεσμα να επανέρχεται πιο ισχυρό, με πιο ειδικά μέσα και με πιο καταστροφικά αποτελέσματα. Όποιος-ακόμη και σήμερα-δεν

Στην παρούσα κατάσταση, το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κηρύξει το τέλος των εκθροπραξιών χωρίς την επίτευξη του αντικειμενικού του στόχου, την ολοκληρωτική εξουδετέρωση της Χαμιάς.

έχει ξεκάθαρα θέση για το τι διακυβεύεται, ως παραβλαπτική με το ακόλουθο σενάριο. Η Δύση πιέζει το Ισραήλ για κατάπαυση πυρός. Το Ισραήλ εγκαταλείπει τα σχέδια του να ξεστρώσει και να εκδιώξει τη Χαμιά από τα παλαιστινιακά εδάφη. Τα πράγματα επιστρέφουν στην προ της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμιάς κατάσταση. Η τελευταία διασώζεται ως εκ θαύματος. Τα επόμενα χρόνια υποκροπεί ακόμη περισσότερο το υπόγειο άντρο της με τα χρήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας που θα προσφέρει πλούσιόπαροχα η Δύση. Επιβάλλει ολοκληρωτικό καθεστώς στους κατοί-

κους της Γάζας, προχωρώντας σε αντισημιαντισμό όσον δεν έμειναν οι οργανωμένοι ως ανθρωπίνες σπηλίδες για τους «μακίτες» της. Επιστρέφει το οικότατό της και, με δεκάετημοια που Ισραήλ δεν είναι μακριά από το πυρηνικό όπλο-όπως δεν ήταν και ο Χίτλερ το 1945-, προμηθεύεται βρώμικες βόμβες. Και όταν και πάλι τα πράγματα θα πάνε προς εξουμάνωση, η Χαμιά θα κάνει αυτό που έκανε πάντα: μια υπούλη, κωδία και δειλή επίθεση στο Ισραήλ, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι με πυρηνικά. Η απάντηση σε μια τέτοια επίθεση, με πιθανόν εκατοντάδες χιλιάδες ανά εκατομμύρια πολίτες του Ισραήλ νεκρούς, θα είναι πυρηνικά. Αν η λέγόμενη «παλαιστινιακή αρχή», που κάθε άλλο παρά «αρχή» είναι, θέλει κατάπαυση πυρός, τότε το μόνο που μπορεί να προτείνει ως αντάλλαγμα είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εθελούσια ασφαλής έξοδος της Χαμιάς από τη Γάζα, με ορισμό αποδοχής επιτηρώσης ελέγχου της αποδόχου. Η πολιτική συνέχεται μπορεί να πάρει δύο μορφές. Είτε θα δοθεί ο έλεγχος της Γάζας σε εθελούσιες δυνάμεις, με σκοπό την

παράδοση της εξουσίας σε μια πραγματική παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, με εγγυητές τα αρχαϊκά κράτη, είτε η Λωρίδα της Γάζας θα διοικείται από το Ισραήλ υπό διεθνή επιτροπία με σκοπό τη φιλελευθεροποίηση της Γάζας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αδειση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Παλαιστινίων. Στην παρούσα κατάσταση, το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να κηρύξει το τέλος των εκθροπραξιών χωρίς την επίτευξη του αντικειμενικού του στόχου, την ολοκληρωτική δηλαδή εξουδετέρωση της Χαμιάς. Και το βέβαιο είναι ότι, αν δεν υπάρχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον συμφωνία στη βάση της απελευθέρωσης των ομήρων και της αποχώρησης της Χαμιάς, μετά το τέλος του νικηφόρου του Ισραήλ πολέμου, η Λωρίδα της Γάζας θα παραμείνει υπό ισραηλινή διαχείριση και έλεγχο για τις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχει πάντα βέβαια ο φόβος μήπως ο συνεχής του πολέμου οδηγήσει στη διεύρυνσή του, με νέους εμπλοκούς της Χαζμπολάς και του Ιράν των Μουλάδων. Αυτό ακριβώς περιμένει το Ισραήλ. Όπως

από την πρώτη μέρα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η μόνη έγνοια του Τσώρτσιλ ήταν η είσοδος των Αμερικανών στον πόλεμο, έτσι και η ένταξη του Νετανάχου είναι να κάνει το Ισραήλ τη λάθος κίνηση. Διότι, όπως οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να μπει στον Β' Παγκοσμίου Πολέμου μετά το Περάλ Χάρμπορ, έτσι και τώρα θα αναγκαστούν να εισέλθουν στον πόλεμο σε περίπτωση γκρακού κτυπήματος κατά το Ισραήλ. Ο νέος πόλεμος θα τελειώσει τον «παλιό» της Ουκρανίας. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να πολεμήσουν σε δύο μετώπα με ένα τρίτο να διαρραίνεται στον κινεζικό ορίζοντα. Ο Πούτιν εγκατέλειψε τηρήνη με πρόσραση των περιοχών που κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις σήμερα, και αυτό θα έχει με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη του Ιράν. Η ανατροπή των Μουλάδων θα σημειωθεί με μια δημοκρατική εποχή για τον ισραηλιτικό λαό και θα φέρει πραγματική ειρήνη για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.